

Gelukkig sterven  
is afscheid nemen van de tijd,  
niet van de eeuwigheid.  
Het is afscheid nemen van dit aardse bestaan,  
om het nieuwe, het eeuwige leven in te gaan.



Dankbaar om wat hij voor ons betekent  
nemen wij afscheid van

de heer

## Hubert De Meulenaer

Echtgenoot van mevrouw Maria De Wael

Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 3 oktober 1929 en  
is er ingeslapen in AZ Nikolaas op 18 februari 2019,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

*Lid van OKRA*

Wij nemen afscheid van Hubert tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de  
parochiekerk 'Sint-Jozef', Tereken te Sint-Niklaas op **zaterdag 23 februari 2019 om 11.30 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.00 uur.

Gevolgd door de teraardebestelling op de stedelijke parkbegraafplaats 'Heimolen',  
Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas.

Er zal een namis opgedragen worden  
op zondag 17 maart 2019 om 10.30 uur in voornoemde kerk.

Hubert is graag gezien door:

Maria De Wael

*zijn echtgenote*

Ann en Frits De Meulenaer - Adriaenssens  
Mien en Dirk De Meulenaer - Sadones  
Bart en Christel De Meulenaer - Coppieters

*zijn kinderen*

Aline Bruyninckx en Mario  
Jelle Bruyninckx en Mieke

Tom Sadones en Shelley  
Joke Sadones  
Lore Sadones

Lien De Meulenaer en Kevin  
Toon De Meulenaer en Alany

Gil Adriaenssens en Céline

*zijn kleinkinderen*

Leonie Sadones

*zijn achterkleinkind*

zijn neven en nichten

de families De Meulenaer, De Wael, Baetens en Vergauwen.

*Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Tempels, gastro-enterologe dr. Naessens,  
het voltallig personeel van het Wit-Gele Kruis en AZ Nikolaas voor de goede zorgen.*

*Rouwadres:* Familie Hubert De Meulenaer  
p/a Rouwcentrum Brys  
Sparrenhofstraat 162  
9100 Sint-Niklaas

*Online condoleren:* [www.brys.be](http://www.brys.be)