

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan het laatste beetje toe.*

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Ineke Wenting

Weduwe van de heer Tony van der Kemp

Geboren te Utrecht op 17 februari 1933
en overleden in WZC 'Lindehof' te Belsele op 8 maart 2019

Mama werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas,
waar u haar een laatste groet kan brengen op woensdag 13 maart tussen 19.00 en 20.00 uur

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid
die zal doorgaan in de aula van crematorium 'Heimolen', Waasmunsterse Steenweg 13
te Sint-Niklaas op **maandag 18 maart 2019 om 10.30 uur**

Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.10 uur

Na de plechtigheid geven wij haar een veilig plaatsje thuis

Zij is mama en oma van:

Martin en Christel van der Kemp - Schelfhaut
Tristan van der Kemp en vriendin Lisa
Frans (†) en Yvonne de Meulenaere - van der Kemp
Kevin en Jana de Meulenaere - de Backer
Lore
Jake
Kay de Meulenaere
Wannes en Kirsty Samoy - de Meulenaere
Kylie de Meulenaere en vriend Cédric
Kayden de Meulenaere en vriendin Manon
Robert en Wendy van der Kemp - Baekelant
Remco van der Kemp en vriendin Morgane
Anouck van der Kemp en vriend Willem

Delen mee in ons verdriet:

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Verwant aan:

de families Wenting en van der Kemp

Rouwadres: Familie Ineke Wenting
p/a rouwcentrum Brys
Sparrenhofstraat 162
9100 Sint-Niklaas.