

*Rust nu maar uit.*

*De harde strijd is gestreden.*

*Je hebt het ontzettend moedig gedaan.*

*Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.*

*Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Met liefde nemen wij afscheid van

de heer

## Etienne De Smit

Geboren te Sint-Niklaas op 28 februari 1942  
en er overleden op 3 augustus 2020.

---

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen tijdens de plechtigheid  
maar door de huidige federale maatregelen zijn wij genoodzaakt om  
dit in beperkte kring te doen.

De urne zal begraven worden op het urneveld van de  
gemeentelijke begraafplaats te Nieuwkerken.



En als ik dood ga  
huil maar niet.  
Ik ben niet echt dood  
moet je weten,  
't is maar een lichaam  
dat ik achterliet.  
Dood ben ik pas als  
jij me bent vergeten.

Etienne is graag gezien door:

Maria

zijn vriendin

Sonja De Smit

Evelien

Amelie

Anaïs

Stefan en Dobrinka De Smit - Petrova

Helena en Steven

zijn kinderen en kleinkinderen

Jozef en Maria Maes - De Smit

Marc en Christina

Jarno en Constance

Dirk (†)

Lucien (†) en Suzette Maes - De Smit

Luc

Jens en vriendin

Arne en vriendin

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten

de families De Smit en Maes.

*Met heel veel dank aan zijn huisarts dr. Van Mol,  
thuisverpleging van ZorgConnect en  
het voltallig personeel van afdeling T1 van AZ Nikolaas  
te Sint-Niklaas voor de goede zorgen.*

*Rouwadres:*

Familie Etienne De Smit  
p/a rouwcentrum Brys  
Sparrenhofstraat 162  
9100 Sint-Niklaas

*Online condoleren:*

[www.brys.be](http://www.brys.be)

*Etienne De Smit*

° 28 februari 1942

† 3 augustus 2020

