

*Hoe wonderbaar, een moederhart,
dat nooit berekent, altijd bemint
en in het geven van zichzelf
zijn schoonste en diepste vreugde vindt.*

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekent
nemen wij afscheid van

mevrouw

Christiana De Martelaere

Weduwe van de heer James Dobbelaer

Geboren te Sint Niklaas op 21 september 1936
en er overleden in WZC 'Het Hof' op 1 september 2020.

De familie neemt in intieme kring afscheid.

Gevolgd door de asverstrooiing in het gedenkbos
van de stedelijke parkbegraafplaats 'Heimolen'.

Christiana is graag gezien door:

Patrick en Cynthia Van Leuven - Dobbelaer

haar dochter en schoonzoon

Joseph (+) en Lily-Anne Heiser - De Martelaere

Birin en Frieda Dobbelaer - Dhondt

haar zus, schoonbroers, schoonzus, kinderen en kleinkinderen

aanverwant aan:

de families De Martelaere, Dobbelaer, Stevens, Van Daele en Roels.

*Met oprechte dank aan haar huisartsen dr. Tempels, dr. Saelemans en
het voltallig personeel van WZC 'Het Hof' voor de goede zorgen.*

Rouwadres: Familie Christiana De Martelaere
p/a rouwcentrum Brys
Sparrenhofstraat 162
9100 Sint-Niklaas

Online condoleren: www.brys.be