

Dankbaar om wat zij voor ons betekent  
nemen wij afscheid van

mevrouw

## Lily-Anna De Decker

levenspartner van Luc Nalin (†)

Geboren te Sint-Niklaas op 13 maart 1946  
en er overleden op 16 oktober 2020.

---

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid  
te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in de  
Dekenale kerk van Sint-Nicolaas te Sint-Niklaas.  
op 23 oktober 2020 om 11.30 uur.  
Samenkomst in de kerk om 11.15 uur.

Gevolgd door de asverstrooiing op de asweide  
van de stedelijke parkbegraafplaats 'Heimolen'.

t is goed in 't eigen hert te kijken  
Nog even voor het slapen gaan  
Of ik van dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan.  
Of ik geen ogen heb doen schreien  
Geen weemoed op een wezen lei  
Of ik aan liefdeloze mensen  
een woordeke van liefde zei.  
En vind ik in het huis mijns herten  
Dat ik één droefenis genas  
Dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...  
Dan voel ik, op mijn jonge lippen  
Die goedheid lijk een avond-zoen...  
't is goed in 't eigen hert te kijken  
en zo z'n ogen toe te doen.

*Dit meld u:*

Roos Nalin

haar nicht

Met oprechte dank aan dr. Van Hove,  
Mia, Marita en de burens voor de warme en goede zorgen.

*Rouwadres:* Lily-Anna De Decker  
p/a rouwcentrum Brys  
Sparrenhofstraat 162  
9100 Sint-Niklaas

*Online condoleren:* [www.brys.be](http://www.brys.be)

