

Nu je aardse pijn voorbij is  
leeft er vrede in je hart  
zingen engelen om je  
te verwelkomen aan de overkant.

Met liefde nemen wij afscheid van

mevrouw

*Yolanda Kinsabil*

Echtgenote van de heer Alphonse Verwulgen

Geboren te Hamme op 19 juni 1949 en  
overleden te Brugge in AZ Sint-Jozef op 15 oktober 2020,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

---

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen tijdens de plechtigheid  
maar door de huidige federale maatregelen zijn wij genoodzaakt om dit  
in beperkte kring te doen.

Na crematie zal zij een warm plaatsje krijgen bij haar echtgenoot Alphonse.



Je wilde nog zoveel  
maar had niet meer de kracht.  
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.

Je was zo moe,  
je hebt je strijd gestreden.

Al je zorgen en verdriet  
behoren nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.  
Je bent nu bevrijd uit je lijden,  
maar ach, wat is het zwaar  
van jou te moeten scheiden.

*Yolanda is graag gezien door:*

Alphonse Verwulgen

*haar echtgenoot*

Bruno en Katty Verwulgen- Vandermeulen  
Stefaan en Naomi Kuppens- Verwulgen

Ariane Verwulgen

Marijke Verwulgen

Xena Verwulgen

Gino en Wendy Verwulgen- Menten

Lysandro Verwulgen

Lyrenzo Verwulgen

Kimberly Van Raemdonck

*haar kinderen en kleinkinderen*

delen mee in ons verdriet:

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en  
nichten

Aanverwant aan:

de families Kinsabil, Verwulgen, Moerman en Brys.

*Onze waardering en dank gaat uit naar:*

*dr. W. Vanroelen, longspecialist voor de goede zorgen en ondersteuning.*

*Rouwadres:*

Familie Yolanda Kinsabil  
p/a rouwcentrum Brys  
Sparrenhofstraat 162  
9100 Sint-Niklaas

*Online condoleren:*

[www.brys.be](http://www.brys.be)



*Yolanda Kinsabil*

° 19 juni 1949

† 15 oktober 2020