

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik nog alles kon.

Met diepe droefheid, maar dankbaar om wat zij voor ons was
hebben wij afscheid genomen van

mevrouw

Jeanne Vertenten

Geboren te Sint-Niklaas op 12 mei 1942 en er
overleden in WZC 'De Plataan' op 20 februari 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Jeanne
tijdens de plechtigheid, maar door de huidige federale
maatregelen zijn wij genoodzaakt om
dit in beperkte kring te doen.

De plechtigheid kan men volgen via volgende link:
<https://www.uitvaartfilm.be/jeannevertenten>
op zaterdag 27 februari 2021 vanaf 11.00 uur.

Na crematie zal zij terugkeren naar de vrije natuur op de asweide
in het gedenkbos van de stedelijke parkbegrafplaats 'Heimolen'.

Jeanne is graag gezien door:

Berlinde Franckaert en Marc Haesaert

haar kinderen

Vicky Haesaert

Tim Haesaert en Stefanie Van Caenegem

Sandra Truymen en Stijn Van Acker

haar kleinkinderen

Thomas

Luna

Noa

Kyliano

Liam

haar achterkleinkinderen

Verwant aan:

de families Vertenten, Naudts en Van den Berghe.

Onze dank gaat uit naar:

haar huisarts dr. M. Schalley

coördinerende dokter J. Van den Eynde

en het voltallige personeel van WZC 'De Plataan'
ook aan passantenhuis voor het wekelijkse vervoer
en DJR vervoer

voor de goede zorgen en ondersteuning.

Rouwadres:

Familie Jeanne Vertenten
p/a rouwcentrum Brys
Sparrenhofstraat 162
9100 Sint-Niklaas

Online condoleren:

www.brys.be