



*Anna De Maertelaere*

30 juli 1929 - 13 mei 2021





Op God- ik loof zijn woord  
Op Jehovah- ik loof zijn woord  
Op God vertrouw ik, ik ben niet bang  
Wat kan een mens mij aandoen?  
Psalmen 56 : 10,11

Met veel liefde nemen wij afscheid van

mevrouw

## Anna De Maertelaere

Geboren te Lembeke op 30 juli 1929 en thuis overleden te Belsele,  
omringd door de goede zorgen van haar zoon, op 13 mei 2021.

Actief lid van de Gemeente Getuigen van Jehovah

Omwille van de huidige maatregelen zijn wij genoodzaakt om  
in beperkte familiekring afscheid te nemen tijdens  
de plechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium 'Heimolen'.  
U kan de plechtigheid online volgen via [www.brys.be/livestream](http://www.brys.be/livestream) door  
op haar naam te klikken op vrijdag 21 mei 2021 om 10.30 uur.

Wachtwoord: ADM1519

De urne van Anna zal thuis een warme plaats krijgen.

Enkele grappige quotes die m'n moeder typeren :

*Anna in de rol van pseudo-vakbondsafgevaardigde: werkzaam als prille twintiger in een naai-atelier ging zij een conflict aan de opzichter voorleggen en werd ontslagen...*

*'Filip, altijd JA tegen de baas zeggen, anders word je ontslagen'  
Is ze niet in gelukt... Vraag maar na...*

*Anna als landmeter/wiskundige :*

*Mam had haar eigen zit-coördinaten: van het bed naar de relax, in het midden gaan zitten en dan 1 mm opzij naar rechts.  
Ze sliep trouwens ook steeds in een hoek van 90° - probeer dat maar 's.*

*Anna als Royalty :*

*'Heeft uw moeder een rijbewijs?'  
Neen, ze laat zich voeren...  
En gelijk had ze!*

*Anna ten voeten uit : als 82-jarige terug van een shoppingtrip :  
'Zoveel oude mensen in de bus!'*

*Anna als controlefreak : weet je, 2 kapiteins op een schip werkt niet.  
En toch hebben mam en ik dat 55 jaar volgehouden; ze móest en zou de controle behouden.  
'Filip, je plant de tulpenbollen toch (weer) niet te diep?'*

*Maar bovenal : Anna en haar grote hart. Steeds hield ze een paar koekjes of een portie puree over.  
'Da's voor jou' zei ze dan. Héél blij dat dementie haar fundamentele waarden niet heeft kunnen aantasten.*

*Tot op het laatste moment hadden we nog onze inside jokes : 'Kleine Moenie!'  
en dan antwoordde ze 'Grote Filip!' (tja, niet moeilijk)*

*Mum - miss ya... like the deserts miss the rain  
Grote Filip  
XXX*

Anna is graag gezien door:

Filip Bauters

haar zoon

Maria (overl.) Heyman

haar moeder

haar zelf gekozen broers en zussen.

*Met oprechte dank aan haar huisarts dr. Van Mol, het voltallig personeel van het Wit-Gele Kruis, kinesiste Jill, vrijwilligster Sabina, aan iedereen die haar een warm hart toedroeg en de collega's van RSVZ om Filip door deze moeilijke periode te loodsen.*

Rouwadres: Valk 50, 9111 Belsele

Online condoleren: [www.brys.be](http://www.brys.be)